



A photograph of three young women. One woman on the left is laughing and holding a smartphone, seemingly taking a photo. The woman in the center is smiling and making a peace sign with her hand. The woman on the right is also smiling. They are all dressed in casual, modern clothing.

FACE BOOK BLUES

Lyrische statusupdates, talloze vrienden en perfecte (Instagram-)plaatjes; *life is beautiful* op Facebook. Je zou bijna aan je eigen leven gaan twijfelen... Zo voorkom je dat dat gebeurt.

leken wel soms
en om jzelf te ontdekken, dus
niet vanuit een cv building
gedacht, want dan val je door de
hand. Verder moet je authentiek
blijven daar prijken bedienen zo doordrenkt.

► Op de dag dat **Liesbeth** (26) in haar eentje naar Panama afreisde, posteerde ze een foto van de vertrekhal op Facebook met het onderschrift: 'Als jullie me missen: ik zit een maand in Zuid-Amerika. Doe!' De post oogstte ruim tachtig likes, een vijfde van haar Facebook-vriendenkring. Eenmaal aangekomen nam Liesbeth een taxi naar haar hotel. Het leek in niets op de plaatjes die ze online had gezien. Nadat ze haar koffer vijf trappen op had gesjouwd, plofte ze op het harde bed en begon in haar *Lonely Planet* te bladeren, op zoek naar een plek om te eten.

Gewapend met een kaart ging ze op pad, maar al gauw raakte ze hopeloos de weg kwijt. Omdat ze geen Spaans sprak, kon ze niemand de weg vragen. Na twee uur dolken, keerde ze terug naar het hotel, waar ze een zakje chips uit een automaat trok. Teleurgesteld ging ze achter een snoezelige computer in de lobby zitten en posteerde een status-update op Facebook: 'In Panama, wat een avontuur! Kan niet wachten om dit land verder te ontdekken.' Daarna ging ze naar bed.

Ook de rest van haar reis posteert Liesbeth uitsluitend positieve berichten en foto's van schitterende plekken. Wat ze niet met haar vijfhonderd Facebook-vrienden deelde, was het feit dat ze elke avond in haar eentje aan een restauranttafeltje een boek zat te lezen, omdat vrienden maken lastiger bleek dan ze had gedacht. Op basis van Facebook kon zo in elk geval niemand vermoeden dat haar vakantie behoorlijk tegenviel.

Alles is perfect online

Extreem verhaal? Ga eens na hoe vaak *jij* op Facebook leest: 'Net terug van vakantie. Vond er niet veel aan.' Of: 'Vanavond uit geweest. Nul interessante mensen gesproken.' En dat terwijl we echt allemaal weleens een mislukt reisje hebben of een tegenvallende stapavond. Dat kan maar één ding betekenen: het wemelt van de Liesbeths op Facebook.

Mischa Coster is mediapsycholoog, hij verdiept zich in het gedrag van mensen op online media en legt uit waarom mensen niet zo snel geneigd zijn hun vuile was buiten te hangen op sites als Facebook en Twitter. 'Uit Amerikaanse en Zweedse onderzoeken naar gedrag op Facebook blijkt dat we inderdaad de neiging hebben ons zelf en ons leven veel positiever te presenteren dan het in werkelijkheid is. Dat hebben we altijd gedaan, ook voor Facebook bestond, maar via internet bereiken we er meer mensen mee.'

Er zijn twee redenen waarom we onszelf beter willen neerzetten: ten eerste hebben we over het algemeen een iets positiever beeld van onszelf dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Om dat beeld in stand te houden, plaatsen we op Facebook berichten die stroken met dat positieve beeld. Ten tweede worden we beloond voor de positieve berichten en moeise foto's die we online plaatsen. Het levert ons

'WAT ZE NIET
MET HAAR 500
vrienden DEELDE,
WAS DAT
ZE ELKE AVOND
ALLEEN AAN EEN
RESTAURANT-
TAFELTJE ZAT'

goedkeuring op in de vorm van positieve comments en likes op, en vriendschap in de vorm van meer Facebook-vrienden. Vooral van dat laatste, een grote groep vrienden of volgers, worden we gelukkiger, blijkt uit andere onderzoeken. Maar daaraan volgt óók dat we juist weer ongelukkig worden als we onszelf online met andere mensen gaan vergelijken. Kortom: Facebook maakt ons gelukkig, maar door hoe we ermee omgaan, ook ongelukkig.'

Kijken & vergelijken

Olivia (24) betrapt zichzelf er regelmatig op dat ze haar leven vergelijkt met dat van de mensen op haar timeline. Olivia: 'Vak voordat ik ongesteld moet worden voel ik me vaak heel ontevreden en soms ronduit ongelukkig. Er is dan geen land met me te bezelen. Ik weet dat ik op dat moment niet op Facebook zou moeten kijken, maar om de een of andere reden doe ik het toch. Lautst nog, het was zondag en ik lag een beetje te sippelen op de bank. Toen zag ik de ene na de andere mooie foto voorbij komen van shiny happy people.'

